



Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



*Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
31 maart 2019 – 5^e lijdenszondag*

Voorganger:	Ds. Rianne de Reus
Ouderling van dienst:	Tiny Littel
Lector:	Henk Minderhoud
Kindernevendienst:	Cortine Wisse
Organist:	Johan van Moolenbroek
Koster:	Rico Geuze

Orde van dienst

Orgelspel	Schriftlezing NT: Lucas 23: 1-25
Welkom door ambtsdrager + stil gebed	Zingen: lied 575: 1, 2, 4
Aanvangslied: psalm 80: 1, 6, 7	Verkondiging
Bemoediging en groet	Zingen: lied 574
Gebed van verootmoediging	<i>Kinderen komen terug</i>
Zingen: psalm 51: 1, 4	<i>Aandacht Paasproject</i>
Gebed bij de opening van de Schriften	Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lezing OT (lector (NBV)): Jesaja 53: 1-12	Inzameling van de gaven
Zingen: lied 586	Slotlied: lied 835
<i>Moment met de kinderen</i>	Heenzending en zegen
Projectlied (zie bijlage zondagsbrief)	Gezongen 'amen'
Kinderen gaan naar de kindernevendienst	

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is bestemd voor **Kerk In Actie**; JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk).

Bij de uitgang wordt 2x gecollecteerd; één voor de kerkvoogdij en één voor de diaconie. De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in Pakistan. Ook de bus voor onderhoud kerkgebouw wordt van harte aanbevolen.

Paasproject kindernevendienst

Na de 1e schriftlezing en lied worden de kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan.

Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten. Vandaag gaan we verder met het Paasproject van 'Vertel het maar' met het thema **God kiest, God redt.....kies jij ook?**

De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 23:1-25, *Niet kiezen is ook kiezen*.

Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied (**zie bijlage**).

(melodie: "Hij kwam bij ons, heel gewoon": lied 118 Evangelische Liedbundel)

Liturgische bloemschikking

God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te geven door Jezus, zijn eigen zoon. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning en soberheid, de kleur van de veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen.

De kaars als symbool voor de aanwezigheid van God. Aan de takken zijn distels bevestigd. De stekelige bloemen verbeelden het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Iedere zondag worden er takken toegevoegd. Eerst lichtgekleurde takken en vervolgens steeds donkerder takken: de last voor Jezus wordt steeds zwaarder en zijn sterven komt naderbij.

5^e zondag van de veertigdagentijd: 'Niet kiezen is ook kiezen'

Pilatus had zich kunnen uitspreken voor Jezus maar hij laat de keuze over aan het volk waardoor het kruis onafwendbaar is. De enkelvoudige anjer lijkt op een nagel ofwel de vorm van een spijker zoals die bij de kruisiging gebruikt kan zijn. Rode anjers zijn een verwijzing naar de liefde en trouw tot aan de dood.

Gespreksgroep 'Over geloof gesproken'

Vanavond om 18:00 uur komt de gespreksgroep 'Over geloof gesproken' bij elkaar in 't Voorlokaal.

Jeugdkerk

Op 7 april is het Jeugdkerk in Oostkapelle. Iedereen van 12 -18 jaar is welkom.

Paaszanguurtje

Samen zingen maakt blij! Op 7 april willen we samen bekende paasliederen zingen. Henk Littel begeleidt ons op keyboard en Nel de Visser op de accordeon. Van 19.00- 20.00 uur in 't Voorlokaal. Voor wie na afloop nog even wil blijven is er thee of koffie. Neem gerust iemand mee, van harte welkom!

Paasviering

Op donderdag 11 april willen we een paasviering houden met aansluitend een broodmaaltijd.

Hierbij wordt u uitgenodigd. We beginnen om 16.30 uur met koffie en thee.

Vervolgens lezen en zingen we mooie paasliederen. Komt u ook?

Graag aanmelden bij Rinus, Trudie of Marja of via diaconie.pka@zeelandnet.nl

Spaardoosjes 40-dagentijd

Achterin de kerk liggen spaardoosjes voor de 40-dagentijd voor de diverse doelen van Kerk in Actie, waarvoor u gedurende de tijd op weg naar Pasen kunt sparen. De doosjes kunt u inleveren op Paaszondag in de kerk.

Thema-avond in Grijpskerke

De Protestantse Gemeente te Grijpskerke organiseert [op wo. 10 april 2019](#) in het kader van haar voorjaars gemeente-avond een thema-avond, waarvoor zij als spreekster ds. Saskia van Meggelen, de huidige preses van de Generale Synode, heeft uitgenodigd om deze avond het thema voor ons te verzorgen.

Ze zal kort iets vertellen over haar werk voor de synode en waar onze kerkleiding momenteel op synodeniveau mee bezig is en van daaruit uitdiepen hoe zij kerk-zijn in deze tijd beleeft en wat dat van ons vraagt. We hebben de avond dan ook als thema '**Kerk-zijn in deze tijd**' meegegeven. De avond is bedoeld voor alle gemeenteleden en andere belangstellenden.

Agenda

- | | | |
|----------|-----------|--|
| 31 maart | 18:00 uur | Gespreksgroep Jongvolwassenen 'Over geloof gesproken' in 't Voorlokaal. |
| 4 april | 19:45 uur | Avondgebed in de consistorie. |
| 7 april | 10:00 uur | Kerkdienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande.
Collecte: Pastoraat en eredienst. |
| 7 april | 10:00 uur | Jeugdkerk in Oostkapelle. |
| 7 april | 19:00 uur | Paaszanguurtje in 't Voorlokaal. |
| 11 april | 16:30 uur | Paasviering met aansluitend een broodmaaltijd in 't Voorlokaal. |

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl

Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten van onze kerk? Dan kunt u contact opnemen met de scriba

dhr. H. Littel, tel. 586665, email: scriba.pka@zeelandnet.nl

Informatie kunt u ook vinden op de website: <http://www.pknaagtekerke-domburg.nl>

De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl

In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.

Om hiervan gebruik te maken zet u uw hoorapparaat op de 'T-stand