



Protestantse Gemeente Aagtekerke- Domburg



Zondagsbrief 31 maart 2019 Johanneskerk Domburg
4e zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger:	Ds. P. Handschin uit Middelburg
Ouderling van dienst:	Corry Moens
Lector:	Marja de Visser
Organist:	Janneke Wattel
Koster:	Jannie van Bloois

Orde van dienst

Welkom en stil gebed	Zingen: 966: 1, 2, 3
Aanvangslied: 274	Lezing: Lucas 3: 15 – 16, 21 – 22
Votum en Groet	Preek
Zingen: 858	Orgelspel
Kyriëgebed	Zingen: 807: 1, 2, 5
Glorialied: ps . 104: 1, 9	Dank- en voorbeden, stil gebed,
Gebed van toenadering/ woord van	Onze Vader
Genade; Leefregel	Collecte: kerk en diaconie (één rondgang)
Gebed om de Geest	Slotlied: 422
Project kindernevendienst	Zegen
Zingen: Projectlied (z.o.z.)	Uitgangscollecte: Kerk in Actie JOP
Kinderen gaan naar de nevendienst	Zendingsbussen voor ZWO projecten
Lezing: Titus 3: 4 – 7	Pakistan

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen en ter bemoediging naar mw. J.F. Hollestelle-Trieller.

Toelichting Liturgische bloemschikking

Pilatus had zich kunnen uitspreken voor Jezus maar hij laat de keuze over aan het volk waardoor het kruis onafwendbaar is. De keus van deze week is een anjer. De enkelvoudige anjer lijkt op een nagel ofwel de vorm van een spijker zoals die bij de kruisiging gebruikt kan zijn. Rode anjers zijn een verwijzing naar de liefde en trouw tot aan de dood.

Kindernevendienst

31 maart: Lucas 23: 1-25 Niet kiezen is ook kiezen.

Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat hij onschuldig is. Toch neemt Pilatus geen besluit, later geeft hij Jezus over aan de menigte die zijn dood eisen. Pilatus maakt geen keuze, daarmee kiest hij voor zijn eigen gemak, maar niet kiezen is ook een keuze maken. En kiezen is soms echt moeilijk.

Bij de rugzak ligt nu een derde zware steen met het symbool van twee open vragende handen als teken van “geen idee” hebben, geen keuze denken te maken. En een hand in “stop gebaar”, als teken van bewust kiezen. Welke kant kies jij?

Projectlied

Pilatus kijkt Jezus aan,
'die Man heeft echt niets fout gedaan'.
Toch kiest hij niet voor de Heer,
zijn handen zwaaien, vol verweer.

refrein:

Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft Zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

Vraag uit Simnia

Van oudsher wordt er op de vrijdagmiddagen een uurtje gezongen, vroeger op Ter Mantelinge, nu in Simnia, geestelijke liederen maar ook uit "Kun je nog zingen". Zing je graag en wilt u zich een uurtje vrijmaken om de zang te ondersteunen, geeft u zich dan op! Het is niet de bedoeling dat men bewoners ophaalt of terugbrengt, daar zijn vrijwilligers voor. Iedere vrijdagmiddag (uitgezonderd de laatste vrijdag v/d maand) om 15.00 uur wordt er eerst koffie gedronken, daarna wordt er, onder begeleiding van Rinus Jobse op het orgel, gezongen. U kunt zich opgeven bij Matty Moens, tel. 06 244 693 52 / 0118 582 885.

Paasviering

Op donderdag 11 april willen we een paasviering houden met aansluitend een broodmaaltijd. Hierbij wordt u uitgenodigd.

We beginnen om 16.30 uur met koffie en thee. Vervolgens lezen en zingen we mooie paasliederen. Komt u ook? Graag aanmelden bij Rinus, Trudie of Marja, of via diaconie.pka@zeelandnet.nl.

Jeugdkerk

Op 7 april is er jeugdkerk in Oostkapelle. Iedereen van 12 – 18 jaar is welkom.

Thema avond

De Protestantse Gemeente Grijskerke organiseert op wo. 10 april 2019 in het kader van haar voorjaars gemeente-avond een thema-avond waarvoor zij als spreekster ds. Saskia van Meggelen, de huidige preses van de Generale Synode heeft uitgenodigd om deze avond het thema voor ons te verzorgen. Ze zal kort iets vertellen over haar werk voor de synode en waar onze kerkleiding momenteel op synode niveau mee bezig is en van daaruit uitdiepen hoe zij kerk-zijn in onze tijd beleeft en wat dat van ons vraagt. We hebben dan ook de avond als thema 'Kerk-zijn in deze tijd' meegegeven. De avond is bedoeld voor alle gemeenteleden en andere belangstellenden.

Kopij Kerkbode

De volgende Kerkbode verschijnt op vrijdag 6 april. Kopij m.b.t. onze Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg kunt u tot en met maandag 1 april inleveren bij Christine Dekker: christdekk@zeelandnet.nl.

Algemene berichten voor de voorpagina kunt u tot en met maandag 1 april inleveren bij ds. Rianne de Reus: domineerianne@gmail.com.

Agenda

Zondag 31 maart	'Over geloof gesproken', gespreksgroep voor jongeren, om 18.00 uur in 't Voorlokaal te Aagtekerke.
Donderdag 4 april	Avondgebed van 19.45 tot 20.30 uur in de consistorie te Aagtekerke.
Zondag 7 april	Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. G.J. Buunk uit Middelburg. Collecte: pastoraat & eredienst. Koffiedrinken na de dienst.
Zondag 7 april	Paaszanguurtje van 19.00 tot 20.00 uur in 't Voorlokaal te Aagtekerke.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij wabloo@zeelandnet.nl en a.e.abrahamse@zeelandnet.nl.

Website kerk: www.pknaagtekerke-domburg.nl.